



PATER KAREL VAN SINT ANDRIES

Karel van Sint Andries, geboren te Munstergeleen in 1821, studeerde te Sittard, lag als soldaat in de kazerne van Bergen op Zoom, waarna hij Passionist werd en priester. Te Dublin, waar hij de laatste dertig jaren van zijn leven verbleef, oefende hij een rijk gezegend apostolaat uit onder de Ierse bevolking. Dagelijks kwamen de mensen van heinde en verre naar hem toegestroomd om zijn zegen te ontvangen, waarbij talloze wonderen zijn geschied. De Dienaar Gods stierf de 5de Januari 1893. Zijn zaligverklaring wordt in Rome voorbereid.

GEBED

O God, die zo dikwijls door buitengewone gunsten en wonderwerken de verdiensten en heiligheid van uw vrome en trouwe Dienaar Pater Karel hebt doen uitschijnen, wij bidden U, geef ons de genade zijn deugden, zijn vroomheid, zijn zuiverheid, zijn ijver voor de zaligheid der zielen te mogen navolgen. Verleen ons tevens, o God, de genade welke wij vandaag door zijn tussenkomst vragen. O Jezus, o Maria, verheerlijk meer en meer uw goede en trouwe Pater Karel door de verhoring onzer gebeden; moge zijn heiligheid weldra hier op aarde erkend worden. Amen.

Zij, die op voorspraak van Pater Karel bijzondere gunsten hebben ontvangen, worden verzocht hiervan kennis te geven aan de Postulator: P. Xaverius, Passionist, Maria-Hoop, post Koningsbosch (L.)

Met kerkelijke goedkeuring.